



# 8 DAGEN DOLOMIETEN

*Pure veelzijdigheid. Zuid-Tirol op zijn mooist*

## Dag 1

Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen en rit doorheen Duitsland tot in de omgeving van Ulm voor onze tussenovernachting. Indien we tijdig aankomen in Ulm wordt er nog een wandeling voorzien in de oude binnenstad en een bezoek aan de Dom (munster) van Ulm. Avondmaal en overnachting in het hotel.

## Dag 2

Na het ontbijtbuffet rijden we verder richting Oostenrijk. Wij beschikken vandaag over de nodige tijd om via een prachtige route over de Oostenrijkse Fernpass en de Innvallei richting Italië te rijden. Via Innsbruck en de Brennerpas richting ons einddoel: Kiens. Onderweg bezoeken we het grensstadje Vipiteno om te kuieren langs de winkeltjes. Verder naar het hotel in Kienz voor avondmaal en overnachting.

## Dag 3

Ontbijt. In de voormiddag brengen we een bezoek aan Brixen met zijn gezellige straatjes, de Hofburg en de Dom. Vrije lunch. Nadien volgt er een rit naar het mooie Antholzerdal waar al verscheidene wereldkampioenschappen biathlon plaats gehad hebben. We verkennen het parcours en de omgeving van het meer. Avondmaal en overnachting.

## Dag 4

Ontbijt. In de voormiddag rijden we naar de Pragser Wildsee, het grootste natuurlijke meer van de Dolomieten. Dan gaat het verder via Dobbiaco naar het meer van Misurina. Langs de 3 Crocipas naar Cortina d'Ampezzo, vrije tijd. Langs de westkant van de Drei Zinnen terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

## Dag 5

Ontbijtbuffet in het hotel. Vandaag brengen wij een bezoek aan Brunico en zijn gezellige markt. Daarna verder naar de mooiste waterval van Zuid-Tirol: de Reinbachfälle nabij Sand in Taufers. Op de terugweg houden we halt in Latschenölbrennerei met hoogwaardige persoonlijke verzorgingsproducten, geneeskrachtige baden, theesoorten en kruidenbonbons. Leuk als souvenir en cadeau. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

## Dag 6

Na het ontbijt beginnen we de beklimming (per autocar) van de Jaufenpas. Verder naar Merano, de favoriete winterresidentie van keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, de beroemde Sisi. Tegenwoordig behoren de botanische tuinen van Schloss Trauttmansdorff tot de mooiste van de hele wereld. Niet voor niets werden ze in 2013