



In de Middellandse Zee ligt een kleurrijk eiland op je te wachten: Sardinië, Sardegna in het Italiaans. De overweldigende natuur, het heerlijke mediterrane klimaat, de prachtige stranden – van de Costa Smeralda in het noorden tot uitgestrekte zandstranden in het zuidoosten, steden als Cagliari en Alghero, kleurrijke dorpjes en niet te vergeten die heerlijke keuken, gebaseerd op wat het eiland allemaal te bieden heeft... Eén ding is zeker: ga op vakantie naar Sardinië en je wordt betoverd door de magie van dit eiland in de Middellandse Zee!

De ene dag vind je een stukje authentiek Sardinië rondom Baia Sardinia, de andere dag vergaap je je aan de luxe jachten en dure winkels in Porto Cervo.

Bezoek het pittoreske Bosa, dat met zijn gekleurde huizen op een levensechte ansichtkaart lijkt! Dit stadje heeft alles wat je maar wil: pastelkleurige huizen, wuivende palmbomen en een imposant kasteel.

Ontdek de charme van Olbia, ook wel de 'Gelukkige Stad' genoemd, met haar mooie historische centrum.

Ga gewoon dwalen door de smalle straatjes van Alghero en zie hoe de lokale bewoners de was onder het raam te drogen hangen. Het is de perfecte combinatie van typische Italiaanse en Spaanse straatjes. In het historisch centrum zie je op de straatnaambordjes twee verschillende namen staan, de Italiaanse en Catalaanse naam. Hoor je oude inwoners van Alghero een onverstaanbaar taaltje tegen elkaar praten? Dat is een afgeleide van het Catalaans!

Ontdek nog meer moois op Sardinië. In Barbagia wordt het landschap beheerst door ruige bergen, Orgosolo een dorp vol muurschilderingen en de fotogenieke Maddalena-eilanden, waar de held Garibaldi zijn laatste dagen sleet.

Maar Sardinië is ook één groot Bounty-eiland met in elke windrichting betoverende baaien waar je nooit meer weg wil. Sardinië is niet alleen qua landschap heel anders dan het Italiaanse vasteland; ook de keuken van het eiland heeft een heel eigen karakter. Met de authentieke gerechten uit de traditionele Sardijnse keuken proef je de pure smaak van Sardinië. Geniet van de aroma's van het eiland en laat je betoveren door al dat lekkers. Buon appetito!

Mmm... pecorino sardo, Sardijnse schapenkaas. Heerlijk om ter plekke te proeven, maar ook een perfect souvenir. Che meraviglia! Nu wil je hier eigenlijk wel voor altijd blijven, maar gelukkig neem je een heleboel nieuwe herinneringen mee naar huis. Sardinië weet je echt te verrassen!

De reis in het kort

- Dag 1** Vlucht Brussel/Olbia, eerste verkenning noordelijke kust
- Dag 2** Verkenning Porto Cervo – Porto Rotondo en Santa Teresa Gallura
- Dag 3** Veerboot La Maddalena, rondrit eiland
- Dag 4** Reuzengraf Coddù Vecchiù, kurkfabriek Tempio Pausania, Alghero
- Dag 5** Wandeling in Alghero, bezoek aan Bosa en Tharros
- Dag 6** Bezoek aan Nuoro en aan het herdersdorp Orgosolo met typisch Sardijnse lunch
- Dag 7** Bezoek aan Olbia
- Dag 8** Transfer luchthaven Olbia, vlucht Olbia/Brussel

ITALIË



02/08/2023 – 09/08/2023
 € 1940
 Eenpersoonskamer: + € 440

- ★★★★ Hotel Arione in Baia Sardinia
- ★★★ Hotel El Balear in Alghero
- ★★★★ Hotel Martine in Olbia

INBEGREPEN

- Internationale vluchten Brussel – Olbia – Brussel
- Rondreis per luxe autocar met bar, toilet en airco
- Verblijf op basis van half pension in een tweepersoonskamer
- Typische herderslunch in Orgosolo
- BTW en Garantiefonds

NIET INBEGREPEN

- Toegangsgelden: +/- 20€ (Graf Coddù Vecchiù, kurkfabriek in Temp Pausania, Casa Garibaldi)
- Alle dranken en persoonlijke uitgaven
- Annulatie- en bijstandsverzekering